

מילים לזכרו של איציק אלינזון

איציק נולד ב 1932 בקבוצת "משמר" בעת שהיתה בהרצלייה. הוא היה הילד ה- 13 שנולד לקבוצה. בן יחיד לברוריה ונתנאל אלינזון ממייסדי הקיבוץ.

בגיל 3 הגיע לעמק חפר עם הקבוצה ונכנס לבית הילדים הראשון וללינה משותפת. הוא היה מספר איך אבא שלו היה לוקח אותו בלילה לבית הילדים בעוד אמא שלו שומרת על מגדל המים עם פרוז'קטור, והוא היה צועק לה "לילה טוב" והיא עונה מהמגדל.

כשפרצה מלחמת השחרור, גויסו המבוגרים. לא היה מי שיעבוד במשק, איציק עזב את בית הספר בכיתה ט', כדי לעבוד ברפת, ומאז לא חזר לבית ספר.

כנער התגייס גם ל"הגנה" ולקח חלק במשימות לנוער כמו תצפיות ממגדל המים אם יגיע שידור במורס. הוא שרת בצבא כנהג סמיטריילר ועשה מילואים בערך עד גיל 60

איציק היה איש עבודה. בצעירותו לפני הגיוס לצבא נקטעו אצבעותיו בתאונת עבודה. הוא המשיך לעבוד בחקלאות גם לאחר מכן, בלי טענות ובלי הקלות. שנים רבות הוא עבד בבריכות הדגים והיה ממקימי הענף. העבודה היתה בתנאים קשים, עבודה בבוץ בתוך מים עכורים גם בחורף הקר, עבודה פיזית, בלי חולצות ובלי קרם הגנה. אם יש בעיות - צריך לפתור לבד. אין גוגל, רק ספרים, שכל, תושיה ועבודת צוות. הוא צבר נסיון וידע רב בתחום.

במשך שנים רבות טיפל בבית בשבעה אקווריומים של דגי נוי. חברי הקיבוץ היו מביאים לעיתים את הילדים והנכדים לראות את הדגים בביתנו.

איציק אהב לשמוע חזנות ושירים חסידים. הוא אהב מאוד גם לשיר. הוא שר את שירי ארץ ישראל הישנה וציטט משירי משוררים שאהב ממש עד יומו האחרון. בצעירותו נהג לאסוף חברים לשבת על דשא ביתו ולשיר.

לצד היותו איש עבודה היה לומד את הארץ שכל כך אהב. למד אותה ברגלים, בטיולים ארוכים וגם בקריאה. למד את ההיסטוריה והארכיאולוגיה שלה. היה בקיא בתנ"ך והיה יכול לצטט מהמקורות בעל פה.

בשנות ה 60 הכיר את אריקה שהייתה תלמידת אולפן, הם התחתנו וחיו יחד 52 שנים ולהם 4 ילדים ו- 5 נכדים.

בילדותינו היה מזמין למרפסת ביתנו את ילדי הקיבוץ ומקרין סרטים מצוירים במסרטה הביתית ומדובב אותם בקולו. הילדים היו מגיעים בשימחה לצפות שוב ושוב באותם הסרטים שלאחריהם ההליכה על הידיים של איציק היתה אטרקציה לא פחות מבוקשת.

לאחר שיצא לפנסיה אהב לעבוד בגינה ולטייל בשבילי הקיבוץ ובשדות של כפר חיים וכן אהב ליצור פסלים מאבנים שורשים וענפים יפים שמצא בטיוליו.

איציק היה איש צנוע ורחב לב שעשה מעשים טובים בצניעות וסתר. לנו נודע על חלקם רק לאחר מותו.